



אב תשע"ט

דבר המנהלת,

**"בן אדם עלה למעלה עלה" (הרב קוק)**

שלום לכולכם,  
כולנו נעים ומתקדמים כל עוד רוח ונשמה באפיונו.  
האדם בעולם נמצא בתנועה מתמדת במעשיו, בחייו בצמיחתו ובגדילתו.  
הזמן לא נח לרגע ואנחנו בתוכו.

השאלה הגדולה היא איך להפוך את התנועה ואת ההשתנות שלנו לצמיחה ולהתקדמות, כי אין דבר כזה עמידה במקום.

בתפילת הבוקר אנו אומרים " מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל." על כך אומר הרב קוק בפרושו לתפילה כי בכל אדם שני יסודות, יסוד התנועה ויסוד ההתבססות. האוהליך- "אוהליך" מבטא את יסוד התנועה- הרצון להשתנות, להתקדם, לזוז, ללכת הלאה. המשכן- "משכנותיך" מבטא את יסוד ההתבססות- הרצון לייצב, לעצור בתוך המציאות, להתבונן פנימה. השילוב בין שני יסודות אלה יוצר אדם שבחייו יש חוסן ומשמעות. אדם שיש בו כוחות לעמוד מול משימות ואתגרים והוא גם אדם חולם גבוה משתוקק ושואף.

**כאן בטל רמות אנו מחנכים לאיזון בין התנועה להתבססות. אנו צוות נשי שבא למשימת החינוך חדור אמונה ודעת ויחד עם זה קשוב ונינוח.**

**חשוב לי מאוד שכל בת ובת תיצור בתוכה את הרצון להתקדם ולהתפתח ויחד עם זאת תבסס ותתבסס בתוך ההתקדמות שהיא בנתה.**

**אנחנו כמו הרץ למרחקים ארוכים, יש לנו אורך רוח וסבלנות בתהליך החינוכי, יש לנו זמן לראות את השינוי קורה ורצון לקיים ולבסס אותו.**

בשנתיים האחרונות אנו בתנועה גם בנושא מבנה האולפנה. בשנה"ל תשע"ח עברנו מקריית יובל לרמות. התמקמנו זמנית במבנה החטיבה של אורט תעופה וחלל ועתה אנו במעבר למבנה התיכון של אורט. לאחר התנועה הזו אני מקווה שתהיה לנו תקופת התבססות וצמיחה במבנה המחודש של אורט.

**אני מברכת, ומתפללת ששנת הלימודים תשע"ט תהיה בסימן אוהל ומשכן. שנת התקדמות ומשמעות ויחד עם זה התבססות ויציבות.**

**מרב גולד המנהלת**